

# Gedichten

1. Je was een man/vrouw van weinig woorden.  
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.  
Een man/vrouw, vader/moeder en opa/oma  
waar je op kon bouwen,  
met een woord waarop je kon vertrouwen.
2. Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.  
Zo bescheiden als je hebt geleefd,  
zo bescheiden ben je gestorven.
3. Wees liefdevol voor elkaar
4. Mijn vaste stelregel is altijd geweest:  
Ik geef iets pas definitief op,  
als ik pertinent zeker weet dat er  
absoluut niets meer aan te doen is;  
en nu is het dan zover...
5. Nooit vragend,  
nooit klagend,  
altijd alles voor zichzelf/haarzelf dragend,  
was hij/zij een steun voor velen.
6. Hij/zij had de wil om te leven,  
maar niet meer de kracht.
7. Groot was je inzet voor alles.  
Moge deze verder leven in ons.
8. Pas als je iemand hebt  
die met je lacht en met je grient,  
dan pas kun je zeggen:  
'k heb een vriend.  

Toon Hermans
9. Jouw liefde zal altijd bij ons blijven
10. Zonder te klagen heeft hij/zij moedig gestreden.  
Alles in het leven vond hij/zij zo fijn.  
Hij/Zij zei vaak: "t is goed hoor."  
Als een leven vol liefde, werken en zorgen,  
zo leeft hij/zij in onze herinnering door.
11. Vergeet zijn/haar tranen  
Bewaar zijn/haar gulle lach  
Hij/Zij heeft zijn/haar strijd gestreden  
Dat hij/zij nu vredig rusten mag
12. Dit sterven is zo moeilijk te verwerken.  
Zijn/Haar leven was ons allen zoveel waard.  
Hij/Zij was een van die stille, geestelijk sterken,  
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.
13. Rond vader/moeder is het stil,  
ondanks zijn/haar levensmoed en sterke wil.  
Na een werkzaam en hard leven heeft hij/zij  
zijn/haar laatste strijd op moeten geven.  
Wij staan met ons verdriet alleen.  
Zijn/haar plaats is leeg,  
want hij/zij ging van ons heen.
14. Juist nu je er niet meer bent,  
zul je altijd bij ons zijn.
15. De dagen van mensen zijn als gras.  
Zij bloeien als de bloemen in het open veld,  
dan waait de wind en zijn ze verdwenen.
16. "Rust nu maar uit,  
je hebt je strijd gestreden.  
Je hebt het als een moedig mens gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?"
17. " 'n Afscheid is altijd moeilijk als 't fijn is geweest.  
Maar ik blijf altijd bij je, 't leeft in mijn geest"  
(Maar wij blijven altijd bij je, je leeft in onze geest.)
18. Nog bijna niets,  
zo jong en onwetend:  
maar toch zo groots en fijn,  
wat jij voor ons hebt betekend.
19. Voor mij is het niet erg meer,  
daarvoor is het verleden.  
Wel voor jullie die ik achterliet.  
Vaarwel en wees tevreden.
20. De grote stilte moest nu langzaam aan maar komen  
in plaats van al de kreten die de wereld slaakt...  
De grote stilte met zijn ademloze dromen,  
die heel ons klein gedoe ineens belachelijk maakt.
21. Er zijn te weinig woorden om jou te beschrijven  
Er zijn te weinig woorden om jou te prijzen  
Je was er gewoon  
Je stond altijd voor ons klaar  
Was 't niet met een lach, dan wel een gebaar  
Er zijn een paar woorden die horen bij jou  
Wij zullen je missen, wij houden van jou.

# Gedichten

22. Herinner mij maar niet in sombere dagen,  
als wolkenluchten licht verjagen.  
Herinner mij in stralende zon  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
23. Als leven lijden wordt,  
is rusten goed.
24. Ieder mens is uniek.  
Maar zeker deze man/vrouw  
met zijn/haar pretogen,  
zijn/haar glimlach en zijn/haar humor.  
Helaas, hij/zij is niet meer.
25. Het is voorbij  
De vele gelukkige jaren  
Het was een voorrecht bij  
hem/haar te mogen horen
26. Zorgen zijn de wolken aan de  
hemel van ons leven:  
doch het zonnetje van hoop en  
liefde doet ze afdrijven.
27. We waren zo gelukkig samen,  
wij deelden vreugde en verdriet.  
Wij hoopten op nog heel veel jaren,  
maar die kregen wij niet.
28. Twee mensen met een hart van goud  
Van wie iedereen houdt  
Gingen heen in de bloei van hun leven  
Zo plotseling, ineens, zo maar even  
Wij zijn door verdriet overmand  
Zij zijn voor altijd samen - hand in hand -  
Wij zullen jullie nooit vergeten
29. Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan,  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.
30. Vele fijne herinneringen  
verzachten onze smart.  
Nooit meer in ons midden  
altijd in ons hart.
31. Het laatste beetje is nu op,  
veel was er te verduren.  
Het kaarsje is thans op gebrand,  
gedoofd zijn alle vuren.  
Voor wie het aanging, is 't niet erg;  
die heeft genoeg geleden.  
Wel voor hen die ik achterliet:  
vaarwel, en wees tevreden.
32. Kort was je tijd,  
groot was je vriendelijkheid.  
Opgewekt en spontaan  
ben je van ons heengegaan.
33. Achter je ligt een leven van werken en plicht  
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht.  
Flink was jij je hele leven,  
moedig ben je tot het einde gebleven.  
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,  
maar afstand nemen doet zo'n pijn.
34. Dat leven strijd is, wisten wij samen.  
Ook wat echte vrienden waren.  
Samen hielden wij van de vogels,  
de bloemen en de zee.  
Bedankt ..... voor alles.  
't Is te veel om op te noemen.
35. Door de tranen van dit uur  
sluipt zijn/haar glimlach,  
zijn/haar ogen, zijn/haar stem,  
maar vooral zijn/haar hart.
36. "Hand in hand zijn wij gegaan  
tot aan de drempel.  
Moe gestreden, door onze liefde omringd,  
ben je van mij heengegaan".
37. De leegte die hij/zij achterliet  
kan niemand wegnemen.  
In blijvende liefde gedenken wij,  
wat hij/zij voor ons betekende.
38. God looked around His garden  
and found an empty place.  
Then He looked down upon this earth  
and saw your tired face.  
He put His arms around you  
and lifted you to rest.  
Gods garden must be beautiful,  
He only takes the best.

# Gedichten

39. Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,  
niet wie je was en ook niet wat je zei.  
Ik zal nog altijd grapjes met je maken.  
We zullen samen door het stille landschap gaan.  
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,  
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
40. Verder van de wereld weg  
elke dag een beetje.  
dichter naar de hemel toe  
elke dag een beetje.
41. Hij/Zij had nog zoveel plannen.  
Hij/Zij wou nog zoveel doen.  
Het is voorbij.  
Het hoeft niet meer.  
't Is niet meer dan, maar toen.
42. Veel heb je ons gegeven.  
Veel heb je voor ons betekend,  
plotseling uit ons leven verdwenen,  
blijf je in onze harten leven.
43. Een moeder sterft altijd te vroeg  
al wordt zij nog zo oud.  
Je bid dat God haar sparen zal,  
omdat je van haar houdt.  
Maar als de jaren knellen gaan,  
zij ziek wordt, moe en oud,  
bid je dat God haar halen zal,  
omdat je van haar houdt.
44. Elke dag een stapje dichter naar het eind.  
Elke dag een beetje van je krachten verkleind.  
Elke dag wal zwaarder wat je torsen moest.  
Doch algaande wetend: eens komt alles goed.  
Rusten na het leven, rusten bij de bron.  
Vanwaar lang geleden, ook de weg begon.
45. Waarom al dat vechten  
waarom al die pijn.  
Je wilde hier niet weg.  
Je wilde hij ons zijn.  
De strijd was oneerlijk  
en geheel niet terecht.  
Je wilde nog graag verder,  
maar verloor dit gevecht.
46. Wij blijven uw geest  
met liefde omringen
47. Sluipend ongemerkt  
raakte je uit onze tijd.  
Je ging in je eigen tijd leven.  
Je trok je niet meer zoveel aan  
van onze gewoontes.  
Je ging je eigen gang.  
Je doorbrak steeds meer  
onze gang van zaken.
- Sluipend en ongemerkt  
raakte jij uit onze tijd.  
Je liet ons leven  
in twee tijden tegelijk:  
die van jou  
en die van ons.
48. Wij waren zo graag bij u
49. Zo waren wij  
soms meer verward dan jij.  
We keken elkaar aan  
en vroegen ons af:  
hoe kon dit toch?  
In ons hart voelden we ons  
in de steek gelaten.  
Jij liet ons zomaar zitten  
in onze tijd  
met de handen in het haar.
50. Soms, als er niets wordt gezegd,  
jij even rust vindt  
op je eindeloze dwaalwegen,  
dan even ontmoeten onze handen  
en onze ogen elkaar.  
Onze ontmoeting is vrede.  
De tijd staat even stil.
51. Als het leven je ontglipt  
en de dood is zo dichtbij  
dan verdwijnt de woede  
en voel je je vrij.  
De strijd is gestreden  
je hebt je best gedaan  
de pijn zou verdwijnen  
je wist dat je moest gaan.
52. Het gaat niet om de weg die je inslaat,  
maar het spoor dat je nalaat.

# Gedichten

63. De mens, uit een vrouw geboren,  
is kort van dagen en zat van onrust.  
Als een bloem ontluikt hij en verwelkt,  
als een schaduw vliedt hij heen  
en houdt geen stand.  
Job. 14:1
64. Alleen God weet waarom
65. Uw liefde blijft ons in gedachte
66. Wij bewaren uw goedheid in ons hart
67. Je was zo moedig al die jaren  
ook tijdens de moeilijke momenten die er waren  
"We redden het wel, ik kom er wel door"  
hoe zwaar het ook was, je ging ervoor.
68. ... Wij delen in Zijn lijden  
om ook te delen in Zijn verheerlijking.  
Ik ben er zelfs van overtuigd,  
dat het lijden van deze tijd niet  
opweegt tegen de heerlijkheid  
waarvan ons de openbaring te wachten staat.  
Romeinen 8: 17,18
69. Moge Uw liefde voor elkaar  
een steun zijn bij mijn heengaan.
70. Het leven reikt naar een eeuwige morgen
71. Dit heengaan is een nieuw begin
72. Zijn/Haar stoel is leeg,  
zijn/haar stem is stil.  
Wij zeggen, Heer  
het was Uw wil.
73. Eens komt het weerzien in een grenzeloze liefde
74. Je was zo levenslustig,  
je wilde nog zoveel beleven.  
En nu is het stil, zo akelig rustig,  
Alleen de herinnering is ons gebleven.
75. Uit het leven heengegaan  
wekt vertrouwen op weerzien
76. Sterker dan de dood is de liefde
77. De Heer heeft hem/haar mij gegeven  
De Heer heeft hem/haar teruggenomen  
De Naam des Heren zij gezegend.
78. Sterven is als een zon die ondergaat
79. Een onvergetelijke mooie tijd,  
wordt een lieve herinnering.
80. Dank goede vrienden  
voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben
81. De zon scheen.  
De vogels floten.  
En toen werd het stil...
82. Hij voert mij naar wateren  
waar ik kan rusten.  
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt  
en buig mij voor Uw majesteit.
83. Groot was je inzet voor alles  
moge deze verder leven in ons.
84. Dank U voor alle goede vrienden  
Dank U o God, voor al wat leeft.
85. In stilte ervaren we je 'zijn'.  
Blijf ons nabij...
86. Toon mij Heer Uw wegen,  
en leer mij Uw paden kennen.
87. Om je heengaan treuren wij.  
Om wat je was zijn wij dankbaar.
88. De veelzijdige rijkdommen van de natuur  
verkundigen Uw grote macht en goedheid.
89. Leer mij hoe ik Uw wil volbrengen moet  
want Gij zijt toch mijn God.  
Ps. 143
90. De pracht van de natuur toont ons  
Uw grote liefde voor de mens.
91. Sterven is je hand uitsteken naar God en weten  
dat Zijn hand klaar staat om je op te vangen.



**HOUVAST  
BIJ LOSLATEN**



# Gedichten

92. Wij vertrouwen op Gods goedheid  
en danken voor de gelukkige dagen.
93. Aanschouwd hebben mijn ogen Uw heil,  
dat Gij bereid hebt voor het aanschijn  
aller volken.
94. Leek alles op een voorspoedig herstel,  
de terugval kwam toch snel.  
Herinner mij, in stralende zon.  
Hoe ik was, toen ik alles nog kon.
95. Blijf vertrouwen.  
Eens zien wij elkaar weer.
96. De stilte van de natuur  
bewaart mijn laatste wens:  
wees goed voor elkaar.
97. Wij blijven uw voorbeeld volgen
98. De laatste trap op tree voor tree,  
maar Jezus ging steeds met hem/haar mee.  
En toen hij/zij Hem om hulp moest vragen  
heeft Hij hem/haar het laatste stuk gedragen.  
Hij droeg hem/haar in Zijn heerlijkheid,  
waar niemand huilt, waar niemand lijdt.  
Daar kan hij/zij zingen zonder pijn:  
"Ik Zal dan gedurig bij U zijn."
99. Het laatste levensblad is gevallen,  
maar je blijft in ons verder leven.
100. God heeft Zijn kind thuis gehaald.
101. Mijn ziel is tot rust gekomen,  
want alles verwacht ik van God.
102. Eens zal de zon opnieuw schijnen.  
Ik vraag je, vergeet mij niet.
103. Dit is mijn laatste woord:  
ik heb u liefgehad.
104. In een leven vol inhoud,  
rijk aan humor en door wilskracht omgeven  
heeft hij/zij alles wat hij/zij bezat  
teruggegeven voor 't eeuwige leven.
105. Wees goed voor elkander.
106. Alle einden der aarde  
aanschouwen het heil van onze God
107. Het afscheid doet pijn,  
want een goed mens ging heen.
108. Nooit zult u door de tuin meer lopen  
waar iedere bloem en iedere plant  
getuigde van uw zorgende hand.  
- Nu ging de Hemeltuin voor u open -
109. "En Hij, die vol liefde Zijn Kind heeft  
ontvangen, kent ook ons verdriet,  
ons gemis, onze pijn."
110. "Ik heb de strijd gestreden,  
de goede strijd van het geloof  
Dit is de kroon van mijn leven."
111. Op U Heer heb ik mijn vertrouwen gesteld  
en ik zal niet beschaamd worden.  
God heeft gegeven,  
liefde in het leven,  
moed in het lijden,  
troost in het scheiden.
112. Hij wenste daar te zijn  
waar nimmer tranen vloeien  
waar 't hart geen kommer kent noch pijn  
waar doorn noch distel groeien.  
O, daar te zijn.
113. "Ik ben de Weg, de Waarheid  
en het Leven."  
Joh. 14:6
114. Elke dag een stapje verder naar het eind,  
elke dag een beetje van je kracht verkleind.  
Rusten na een leven, rusten bij de bron,  
vanwaar lang geleden ook je weg begon.
115. Wij willen hem/haar rust geven in de Heer  
in wie hij/zij zo'n groot vertrouwen had.
116. Niemand leeft voor zichzelf  
Niemand sterft voor zichzelf  
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe.  
Ps. 23



**HOUVAST  
BIJ LOSLATEN**